



Christelijk Oratoriumkoor Woerden

Internet : www.cowoerden.nl
E-mail : info@cowoerden.nl



Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40 leden. De repetities vinden wekelijks plaats op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden.



Nieuwe website

Ook ons 95-jarig koor blijft met de tijd meegaan en dat betekent dat de website een metamorfose heeft ondergaan. Via de website www.cowoerden.nl kunnen nieuwe koorleden de weg naar ons koor vinden en kunnen muzikliefhebbers kaartjes kopen voor het eerstvolgende concert. In de komende tijd wordt de website nog verder uitgebreid met een concertarchief en verdere wetenswaardigheden over het COW. Als er nog oude programmaboekjes, flyers of krantenknipsels over het COW zijn, neem dan contact op met Annicka van der Plas (website@cowoerden.nl).

"Nieuws van en over onze leden".

Graag stel ik u voor aan een van de leden van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Aan het woord is onze poster- en flyerman: Ad Vogelaar.

'Lid sinds 1997, dus circa 20 concerten meegemaakt met een breed scala van meer dan vier eeuwen kerkmuziek. Eigenlijk is koorlid zijn, een soort ontdekkingsreis; steeds weer word je verrast door bekende en minder bekende werken en componisten. Tijdens repetities ontvouwt zich de schoonheid en structuur en besef je hoe de partituur echt in muziek kan over gaan.'

Eén van de vaste onderdelen voor een goed bezocht concert is het maken van promotiemateriaal. Twintig jaar geleden was dit nog relatief sober en eenvoudig. Het begint nu vaak met een afbeelding die een element van de uitgevoerde werken verbeeldt. Vervolgens maak ik een compositie voor een poster of flyer. Het drukwerk wordt meestal besteld bij een online drukker. Zij besteden dat dan weer uit bij echte drukkerijen verspreid over heel Europa. Een paar dagen na bestellen, krijg ik dan opeens om tien uur 's avonds een sms'je dat er twee dozen met drukwerk ergens vanuit een logistiek centrum in Manchester in Engeland verzonden zijn naar Woerden. Het resultaat hiervan maakt u elk concert mee in de vorm van een kleurige aankondiging of de met zorg vormgegeven programmaboekjes.'



Bezoek aan Museum en Tehuis Bronbeek d.d. 28 september 2013

Een groot aantal van onze leden en hun gasten heeft op 28 september genoten van een bezoek aan het Bronbeek museum in Arnhem. Op 19 februari 1863 opende het Koloniaal Militair Invalidenhuis haar deuren. Het was een voor die tijd zeer modern gebouw. Het tehuis bood onderdak aan oud-militairen van het leger in Nederlands-Indië die vanwege een handicap of vanwege hun hoge leeftijd geen actieve dienst meer konden vervullen. Het landgoed ontstond aan het begin van de negentiende eeuw. Het deed eerst dienst als buitenverblijf voor verschillende eigenaren. Koning Willem III, de particuliere eigenaar, schonk het landgoed in 1859 aan de staat onder voorwaarde dat er een tehuis voor invalide militairen zou worden gebouwd. Direct na de opening van Bronbeek als tehuis worden door particulieren, ministeries en leden van het koninklijk



huis voorwerpen uit Nederlands-Indië geschonken om het gebouw aan te kleden. De voorwerpen worden in trofeeën gerangschikt om zodoende de grote daden van het Oost-Indische leger tentoon te spreiden. Zo geeft het museum een beeld van het koloniale verleden van Nederland in Nederlands-Indië. De nadruk ligt op het militaire aspect, in het bijzonder de geschiedenis van het KNIL.





Christelijk Oratoriumkoor Woerden



De monumenten op het landgoed geven de gelegenheid tot gedenken en herdenken. De nadruk ligt hierbij op de slachtoffers van de strijd in Zuidoost-Azië gedurende WO II en de Bersiap-

tijd. Het was een zeer indrukwekkend bezoek. Eigenlijk was de tijd te kort om alles goed te kunnen ervaren, daarom is een tweede bezoek aan het museum en het landgoed zeker de moeite waard. En zoals de foto's laten zien was het een schitterende dag qua zonneschijn!

Na Bronbeek is er genoten van het wokbuffet in een restaurant in Houten. Zeer verzorgd en erg lekker. Wie met honger naar huis ging, had daar zelf schuld aan, want er was meer dan voldoende, zowel qua hoeveelheid als qua assortiment. Namens allen hartelijk dank aan het organiserend comité voor deze mooie middag en avond!



Van alle pakjes onder de kerstboom is vriendschap het mooiste geschenk

***Mijn kerstwens voor allen is eenvoudig en klein
gelukkig samen te leven
gewoon er voor elkaar te zijn***

Hierbij wens ik iedereen fijne feestdagen toe



De koorrepetities beginnen weer op 8 januari 2014 in de Maranathakerk.

AGENDA 2013 / 2014

Datum	Locatie	betreft
31 januari 2014; 20.00 uur	Heilige Hart kerk; Breedstraat 3 te Maarssen	Requiem van W.A. Mozart en de Nelson Mis van Joseph Haydn
01 februari 2014; 20.00 uur	Petruskerk; Kerkplein te Woerden	Requiem van W.A. Mozart en de Nelson Mis van Joseph Haydn
14 maart 2014	Pauluskerk, Breukelen	Concert "In Freud und Leiden"
december 2014	Woerden	Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach